

BOEKEN

Top 10



Debatten over God en wereld

Aurelius Augustinus

Heeft God alle dingen geschapen? Of is onze wereld, met alle kwaad, het werk van een tegengestelde macht? En zo ja, hoe kunnen we ons daaruit bevrijden? Brandende kwesties, waarover ten tijde van Aurelius Augustinus (354-430) fel werd gedebatteerd. Vooral de manicheeërs, volgelingen van een charismatische leider uit de 3e eeuw, kozen voor een radicale dualistische visie. Soms vonden publieke debatten plaats, waarin Augustinus het in het openbaar opnam tegen invloedrijke manicheeërs. De discussie werd uitgeschreven en bewaard als deel van zijn oeuvre. Dit boek biedt twee 4e-eeuwse live-debatten over wezenlijke vragen waarbij de vonken er vanaf vliegen.

Uitg. Damon Eindhoven 19,90



Predestination and Preaching in Genevan theology from Calvin to Pictet

Pieter Rouwendal

In deze lijvige dissertatie wordt de invloed van de predestinatieleer op andere thema's onderzocht bij de Geneefse theologen Calvijn, Beza en nog enkele mindere goden als Turretini en Pictet. Nagegaan wordt hoe de predestinatie zich verhoudt tot verzoening, verbond, kerk, de aard van de belofteprediking en het geloof. Vervolgens worden van elke theoloog representatieve preken onderzocht om te kijken of en hoe ze hun theologische ideeën in de praktijk brachten. Was de predestinatie een dominant leerstuk?

Uitg. Brevier Kampen 75,00 euro



Hoe denk jij erover?

James Anderson

De ondertitel van dit boek is *Een interactief boek over de belangrijkste vragen*. Wat is waarheid? Bestaat God? Kan ik vrije keuzes maken? Hoe denk jij erover? Het geheel van antwoorden op zulke vragen vormt iemands levensbeschouwing. Veel mensen hebben een levensbeschouwing zonder erover na te denken. In dit boek neemt James Anderson de lezer mee op een interactieve ontdekkingsstocht naar die antwoorden op fundamentele vragen en ontdekt je welke consequenties een antwoord heeft voor de rest van je leven.

Uitg. Brevier Kampen, 12,50 euro

- 1 (-) Tim Keller, *Psalmendagboek* (Van Wijnen, € 19,95)
- 2 (-) Kees van der Staaij, *Goede gesprekken* (Balans, € 16,95)
- 3 (1) Alko Driest, *Hij en wij* (Riemer € 6,50)
- 4 (-) Daniëlle Heerens, *Elke dag een cadeautje* (Ark Media, € 15,95)
- 5 (-) Max Lucado, *Gods liefde elke dag* (Ark Media, € 17,95)
- 6 (-) Annemarie en Michel van Heijningen, *Een ogenblikje alstublieft* (Boekencentrum, € 4,95)
- 7 (4) Sarah Young, *Vandaag met Jezus* (Gideon € 16,95)
- 8 (6) Sarah Young, *Dicht bij Jezus* (Gideon € 16,95)
- 9 (-) Kees Kraayenoord, *Backstage* (Ark Media, € 16,95)
- 10 (7) Huub Oosterhuis, *Alles voor allen* (Kok, 17,99 euro)

Bron: Boekhandel Riemer
www.boekhandeldriemer.nl

De kern van de zaak

LEESCLUB

Samen lezen is een trend. Een goed boek zorgt voor een goed gesprek. CW kiest elke editie een boek dat geschikt is om met vrienden of bekenden te bespreken.

Vandaag *De kern van de zaak* van Graham Greene.

Corruptie, overspel: in het werk van Graham Greene gaat het altijd ergens over en dat geldt ook voor *De kern van de zaak* (The heart of the matter), een van zijn bekendste werken, onlangs uitgekomen in een herziene vertaling bij de nieuwe Amersfoortse uitgeverij Bint. Greene geldt als een uitnemend auteur en dat is ook in dit spannende verhaal goed te merken. Hij speelt graag met het genre van een detective, om dat te betrekken op meer filosofische en religieuze vragen.

In *De kern van de zaak* volgen we de lotgevallen van Scobie, een politiefunctionaris die tijdens de Tweede Wereldoorlog werkt in een Britse kolonie. Scobie is getrouwd met een vrouw die van literatuur houdt en door zijn meer ruwgebolsterde collega's niet echt begrepen wordt. Bovendien is ze verbitterd geraakt door het leven dat hij haar sinds hun trouwen heeft geboden. Kortom: voer voor huwelijksproblemen, zoals die in wel meer romans van Greene naar voren komen. Dit boek wordt niettemin nergens topzwaar, door de lachende stijl en de humoristische dialogen, waarmee Greene zijn mensvisie franje geeft. Onder tussen valt er juist voor christenen ook na meer dan zestig jaar veel te leren van zijn illusievolle wereldbeeld.

Juist voor leesclubs is dit een fascinerend boek omdat er diverse lagen in zitten die tijdens het gesprek naar voren kunnen komen. Als Scobie weer eens wordt geconfronteerd met de alomtegenwoordige corruptie waar hij uiteindelijk ook door zal worden geïnfecteerd, is hij niet geïrriteerd. 'Waarom ben ik eigenlijk gesteld op deze plaats, vroeg hij zich af, terwijl hij ver uitweek om niet over een dode hond heen te rijden. Was het omdat de menselijke natuur hier nog geen tijd gehad had om zichzelf te vermommen? Niemand zou hier ooit zalvende redevoeringen kunnen houden over een hemel op aarde. De hemel bleef onwrikbaar gevestigd op de plaats waar hij hoorde te zijn, aan de andere kant van het graf.' Filosofe Desanne van Brederode schreef een voorwoord bij dit boek.

Graham Greene, *De kern van de zaak*, Uitg. Bint Amersfoort, 19,90 euro

Discussievragen zijn aan te vragen bij de redactie: redactie@cw-opinie.nl

